

DAGSKRYSSNING PÅ KINDA KANAL

Tänk att i sakta mak glida fram genom skiftande landskap och hänförande natur.

Över sjöar och genom handdrivna slussar där vyerna av slott, herrgårdar, kyrkor och fornborgar etsar sig fast på näthinnan tillsammans med fantastiska naturbilder. Att samtidigt få uppleva en rogivande och avkopplande resa låter nästan för bra för att vara sant... .

Följ med och upplev Kinda Kanals ljuvligt vackra vattenväg - svårare är det inte!



12/7 och 9/8 2025

1 340:-

Avresa från Cityterminalen, kl 07.00, Södertälje Torg kl 07.40 och Järna, järnvägsstationen, kl 08.00

Vi kör via Linköping vidare till Brokind där vår båt väntar vid slussen för att ta oss med på en heldagstur utmed Kinda Kanal till Linköping. Avgång ca kl 10.40 och under dagen äter vi lunch ombord.

Kinda Kanal är en livsgivande pulsåder på vägen genom Eklandskapet. Ursprungligen var kanalens syfte, en funktionsduglig och snabb transportväg för virke och jordbruksprodukter. Genom åren har kanalen renoverats och rustats och är utan tvekan en oerhörd resurs. Slussarna är alltjämnt drivna för hand, de magnifika slussportarna är bevarade helt i trä enligt ursprunget och hela kanalen kantas av en bedårande natur och intressanta sevärdheter. Under färden längs kanalen får vi bl.a. uppleva ett flertal av de landskapstyper som finns representerade i Sverige, från det kuperade skogslandskapet i Kindabygden till slättlandet i norra delen av kanalen. Vidare passerar vi bl.a. ett flertal sjöar, ett dussintal slussar och ett antal kyrkor, fornborgar, gravfält och ett slott innan vi slutligen når Tullbron i Linköping ca kl 16.00. Här väntar bussen för att ta oss hem igen. Åter i Järna ca kl 17.40, Södertälje ca kl 18.00 och Cityterminalen ca kl 18.40.

I priset ingår:

Bussresa

Båttur på Kinda Kanal, Brokind-Linköping

Lunch ombord på båten bestående av varmrätt, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och kaka